

Pieter Koorn

*27 mei 1918, Hoogwoud
† 5 juni 1945, Hayange (Frankrijk)*



Pieter wordt impresario

Pieter Koorn is caféhouder van Het Zwarte Paard in Twisk en is daarnaast ook huisschilder om voldoende inkomsten te genereren. In een café komen mensen met heel verschillende achtergronden en uit verschillende streken. Dat levert allerlei contacten op en zo raakt Pieter bekend in de wereld van het organiseren van toneeluitvoeringen en concerten. Na een tijdje gaat hij daar actief aan meewerken en hij krijgt het steeds drukker. Op een gegeven moment is hij zelfs de impresario van allerlei artiesten in Amsterdam. Hij heeft dan ook een motor aangeschaft om gemakkelijker zijn werk te kunnen doen.

Wat heeft dit met Langedijk te maken? En vooral: hoe komt iemand die impresario is van Amsterdamse artiesten op het Langedijker monument?

Het antwoord daarop is dat hij in 1942 inwoner is geworden van Zuid-Scharwoude en van daaruit zijn werk voortzet. Getrouwd in 1941 met Maartje Kroon is hij verhuisd met ondertussen dochter Marry (1941) naar een woning vlakbij de Kromme Brug. In mei 1944 wordt daar zijn zoontje Simon geboren en tot zover gaat het allemaal naar wens. Maar enkele maanden later vindt een totale omwenteling plaats in het gezin: vader Pieter is gearresteerd!



Pieter Koorn op de motor voor zijn café in Twisk

Gearresteerd

Rijdend op zijn motor wordt hij door Duitsers aangehouden en die vinden in zijn tas allerlei foto's van artiesten waar hij één en ander voor organiseert. Wat betekent dit allemaal? Het lijkt verdacht, is hij koerier voor iemand? Bovendien heeft hij de goede leeftijd om voor de arbeidsinzet naar Duitsland te worden gestuurd. Hij wordt gearresteerd en naar Durchgangslager Amersfoort gebracht. Daar mag hij via een voorgedrukt briefje wat spullen van huis laten opsturen. Half augustus 1944 wordt hij afgevoerd naar Duitsland zonder dat iemand weet waar naartoe.

Spanning na de bevrijding in mei 1945

Zijn vrouw wacht met spanning op een bericht over Pieter maar dat komt niet. Bij de bevrijding op 5 mei 1945 hoopt ze dat er meer bekend wordt. Ze vult een formulier in bij de gemeente met een verzoek om inlichtingen en wacht af.

In juni 1945 komt het fatale bericht binnen bij het gemeentehuis: Pieter Koorn is overleden op 5 juni 1945 in Hayange, een plaats in Noord-Frankrijk, net over de grens bij Luxemburg. Hij werd daar zeker sinds 13 april 1945 verpleegd, zoals een kamergenoot later vertelt. Door de chaos aan het einde van de oorlog en de periode na de bevrijding is het onmogelijk geweest de familie te bereiken en te informeren.

Zijn doodsoorzaak is dysenterie, opgelopen tijdens zijn tewerkstelling.

FOLIEZELICHES DURCHGANGSLAGER
AMERSFOORT

AMERSFOORT, _____ 1944
Laan 1944.

Lieve allen.

Ik ben bij een transport naar Duitschland ingedeeld. Ik verzoek (U) mij te sturen: 1) bovenkleding 2) onderkleden 3) werkkleding. Dit pak moet beslist op zijn laatst den 16 AUG 1944 des morgens om 12 uur op het Arbeidsbureau Amersfoort, Hoogweg 4, aanwezig zijn.

De inhoud van het pak mag: 1) geen levensmiddelen 2) geen geld 3) geen legitimatiepapieren 4) geen brieven bevatten.

De koffers moeten persoonlijk door U op het Arbeidsbureau gebracht worden met duidelijke voorafkennis van mijn naam en nummer. Alles wat per spoor of post gezonden wordt zal onherroepelijk geweigerd worden en niet in ontvangst genomen worden.

Mijn papieren, pas of persoonsbewijs enz., indien niet reeds hier aanwezig, alles in een enveloppe gesloten, waarop vermeld staat "Transport", moeten direct naar het Pol. Durchgangslager in Amersfoort Laan 1944 gezonden worden. Deze papieren mogen niet later dan den 16 AUG 1944 daar aangekomen zijn, evenals desgewenst één aan mij gerichtte brief met op de enveloppe, in de linkerbovenhoek, overeenens de vermelding "Transport".

*Scheergerei door Scheeren
Const. Kooorn*

Nr. 4037 Block 10
Handtekening,
[Handwritten signature]

Voorgedrukt briefje uit Durchgangslager Amersfoort om spullen te ontvangen, linksonder staat onder andere scheergerei

Troostend is een brief die zijn vrouw ontvangt van een kameraad die hem in de laatste periode heeft meegemaakt: "Ik heb uw echtgenoot slechts gedurende korten tijd gezien, maar ik bevaar een zeer goede herinnering aan hem. Hij beklagde zich nooit, en droeg zijn lijden met moed. Hij was met weinig tevreden en toonde zich zeer erkentelijk wanneer men hem een kleinigheid bracht. Hij sprak mij veel over U en zijn kinderen en het deed mij steeds verdriet, dat hij U niet bij zich kon hebben wegens de groote afstand".

Dubbel tragisch voor de familie is dat de broer van Pieter blijkt te zijn gesneuveld. Deze Cornelis Pieter Koorn zat op de Nederlandse onderzeeër K-17, die in december 1941 met man en muis is vergaan in de Zuid-Chinese Zee.