

*Klaas den Hartigh*

*1 november 1929, Broek op Langedijk  
† 28 november 1949, Tjikombong (Java)*



*Ongeluk*

Klaas den Hartigh is nog maar een paar maanden 19 jaar als hij wordt ingelijfd als dienstplichtige van de lichte 1949. Hij wordt opgeroepen in maart 1949 en ingedeeld bij de veldartillerie. Hij vertrekt op 30 september 1949 naar Nederlands-Indië met het ms Tabantia en hij komt daar op 28 oktober 1949 aan.

Op dat moment is Nederland met name ook de politieke strijd aan het verliezen. In augustus 1949 is in Den Haag een zogenaamde “Rondetafelconferentie” gestart, waar de soevereiniteitsoverdracht wordt besproken. Een akkoord is niet ver meer en om nu nog nieuwe militairen te sturen is niet zo zinvol, maar Klaas volgt de dienstorders als een goed soldaat op.

Klaas heeft niet het geluk om het akkoord van de conferentie mee te maken. Hij is motorordonnans en moet de post ophalen uit Batavia. Zijn eigen motor doet het niet, dus hij leent een motor van een ander. Is het de vreemde motor of rijdt hij te hard, feit is dat hij in een bocht tegen een inlandse auto botst en verongelukt. Op 28 november 1949 overlijdt hij om 14.00 uur nabij Tjikombong (Java), niet door een oorlogshandeling, maar door een motorongeluk. Zijn ouders zijn hun enige kind kwijt. Precies een maand is hij in Nederlands-Indië, veruit het kortst van alle gesneuvelde Langedijkers. Hij is ook de laatste van de vijf Langedijkers die daar sneuvelt. Klaas ligt op het ereveld Menteng Pulo te Jakarta (Java).

Weer een maand later, op 29 december 1949, zal Indonesië onafhankelijk worden verklaard.