

Cornelis (Kees) Molenaar

*20 september 1926, Koedijk
† 27 november 1948, Soerabaja (Java)*



Dienstplichtige

Kees woont in Langedijk en werkt in het transportbedrijf van zijn vader. Hij is dienstplichtige van de lichte lichte 1946 en weet dat hij zijn werk een keer vaarwel moet zeggen. Hij wordt in mei 1947 opgeroepen en geplaatst bij de mariniers. Na zijn opleiding vertrekt hij op 10 september 1947 per ms Sloterdijk naar Nederlands-Indië. Op 7 oktober 1947 komt hij in deze, voor hem compleet nieuwe wereld, aan en doet dienst rond Soerabaja.

Verongelukt

Kees volgt blijkbaar niet alle dienstbevelen stipt op, want hij komt “vast” te zitten in november 1948. Hij is op dat moment al ruim een jaar in “de Oost”. Was zijn straf maar streng uitgevoerd, dan was er niets aan de hand geweest. Was die hoge officier, die naar zijn kazerne moest worden gebracht, maar niet langsgesproken. Maar hoge officieren laat je niet wachten. Er is geen chauffeur voorhanden, maar er zit wel iemand gevangen die hem wel even kan rijden. Kees wordt uit de bak gehaald om de officier weg te brengen,

onder voorwaarde dat hij daarna terugkomt om de bak weer in te gaan. Kees stemt in en hij rijdt de officier naar zijn kazerne.

Op de terugweg geniet hij van zijn vrijheid alleen in die jeep. Hij trapt het gaspedaal eens lekker diep in, maar bij een bocht kan hij de jeep niet houden en . . . knalt tegen een boom. Kees overlijdt op 27 november 1948 's middags om 15.55 uur.

Het duurt even voordat het nieuws thuis bekend wordt. Afscheid nemen door de familie is vanwege de afstand uitgesloten en Kees is daar begraven. Later is hij bijgezet op het ereveld van Kembang Kuning te Soerabaja (Java).



Graf van Kees op het ereveld bij Soerabaja (Java)

Veteraan H. Brummans heeft een gedicht gemaakt over het verblijf van de soldaten in Nederlands-Indië. Een deel daarvan is erg van toepassing op Kees:

*Zij waren in een paradijs
Van palm en klapperbomen
En vogels zongen daar hun wijs
En ieder had zijn dromen
Soldaten stonden daar op wacht
Soms stierf er een heel onverwacht
Dat is hen overkomen*