

Johannes (Joop) Vader

*8 juni 1924, Zuid-Scharwoude
† 25 januari 1945, Alkmaar*



Voor de arbeidsinzet in Duitsland

Zoals zoveel mannen wordt Joop gedwongen in het kader van de arbeidsinzet in Duitsland te werken. Halverwege 1943 is hij daar naartoe getransporteerd en moet daar net als de anderen flink aan het werk. Al die tijd niet naar huis mogen is nog eens extra vervelend, dus je moet het met je kameraden een beetje gezellig zien te maken. Wie weet duurt de oorlog niet lang meer, dus dan maar het beste ervan maken. Op een zeldzame foto staat een hele groep mannen, niet alleen Langedijkers, die op 21 november 1943 optimistisch op een bord hebben geschreven *“Het wordt Beter”*. Op datzelfde bord staat echter ook *“Hoe lang nog”*. Zo te zien is de sfeer onderling goed.



Mannen in Duitsland wegens de arbeidsinzet. 7^e van links is Joop Vader, boven de geschreven datum 21-11-'43, 6^e van links is L.M. Wissink, die staat waarschijnlijk ook op de foto bij de beschrijving van Henk Stip

Mishandeld vanwege een sabotagedaad

Of de sfeer een jaar later ook nog zo goed is? Duitsland verliest na de landing in Normandië van juni 1944 steeds duidelijker de oorlog en vanuit het oosten rukken de Russen op, dus wat dat betreft zal de sfeer wel opperbest zijn geweest. Aan de andere kant wordt de behandeling van de dwangarbeiders steeds slechter. Of die slechtere behandeling de aanleiding was, of dat Joop probeerde zijn steentje bij te dragen aan de Duitse ondergang, in elk geval heeft hij in december 1944 een sabotagedaad gepleegd. Helaas ontdekken de Duitsers dit en hij wordt mishandeld. Hij wordt zo getrapt en geslagen dat er een heup kapot is en zijn hoofd zwaar beschadigd is. Ten einde raad vlucht Joop en gaat op een open platte treinwagon liggen die richting Nederland gaat. Hij slaagt erin Alkmaar te bereiken en herinnert zich dat daar een oom en tante wonen. Die probeert hij te bereiken, maar door zijn zwaar gewonde hoofd is hij te verward om ze te vinden. Het is erg koud en hij kan niet meer. Zo wordt Joop verkleumd op straat gevonden. Hij wordt nog wel naar het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Alkmaar gebracht en een tijdje verpleegd, maar hij is niet meer te redden. Hij overlijdt daar op 25 januari 1945.

Op 30 januari 1945 wordt Joop begraven op de rooms-katholieke begraafplaats in Noord-Scharwoude.



Het gezin Vader, Joop staat rechtsboven