

## 7. Slachtoffer door razzia

*Jacob Veldman*

*27 augustus 1920, Zuid-Scharwoude*

*† 25 augustus 1944, Oudkarspel*

Het is woensdagmiddag 25 augustus 1944. Jacob Veldman is twee dagen voor zijn 24<sup>e</sup> verjaardag in Oudkarspel buiten aan het stenen bikken. Die stenen kunnen dan opnieuw worden gebruikt en in augustus is zo iets een mooi klusje om buiten af te werken. Hij doet dit werk ten westen van de Dorpsstraat, tegenover de ingang van houthandel Eecen en heeft geen idee dat hij gevaar loopt. Maar razzia's zijn ondertussen een grote bedreiging geworden.

Duitsland is namelijk na de landing van de Geallieerden in Normandië op 6 juni 1944 in snel tempo de oorlog aan het verliezen. Met steeds fellere razzia's worden lukraak mensen opgepakt. Het maakt ook niet altijd meer uit of je vrijstelling hebt door een Ausweis. Jacob weet dat allemaal wel maar in Langedijk is een razzia nooit zo effectief geweest. Bij een razzia vanuit Alkmaar is Langedijk al lang ingeseind en de Duitse voertuigen kunnen alleen maar door de kilometerslange Dorpsstraat.

Deze keer komt er helaas een overvalwagen met Duitse soldaten vanaf de Nieuwe Weg en die slaat bij het kruispunt met de Dorpsstraat linksaf richting Oudkarspel. Langzaam rijdend door de Dorpsstraat speuren ze de huizen af naar onderduikers en arbeiders voor de zogenaamde arbeidsinzet. Te laat heeft Jacob door dat hij gevaar loopt, maar hij

probeert nog te vluchten. Dat valt op en de Duitsers schieten gericht op hem met dodelijk gevolg. Hij overlijdt niet meteen, maar niemand mag bij hem komen. Na een tijdje mag dokter De Wit pas bij hem kijken. Die stelt om 16.30 uur de dood vast door "schotwonden".

Jacob is dus meerdere keren geraakt.



*Na de oorlog worden gegevens opgevraagd bij de gemeenten over omgekomen personen*

Aanvankelijk worden oorlogsslachtoffers nog in hun eigen gemeente begraven. Jacob ligt daarom ook jarenlang op het kerkhof in Zuid-Scharwoude. Later komt er van regeringswege het beleid om ze op erebegraafplaatsen te begraven. Loenen wordt aangewezen als plaats waar deze slachtoffers worden herbegraven en ook Jacob Veldman is in 1988 naar die erebegraafplaats overgebracht.



*Steen van Jacob Veldman op de erebegraafplaats in Loenen*