

Gerrit Pieter van Arkel

3 juli 1914, Groningen
† 5 augustus 1944, Oldebroek



Terug van vakantie

Dominee van Arkel is sinds 12 september 1943 benoemd tot predikant van de Gereformeerde Gemeente in Noord-Scharwoude. Deze dominee zit op zaterdag 5 augustus 1944 nietsvermoedend in een trein op de Veluwe bij Oldebroek. Hij komt net terug van een vakantie in Groningen. Een Engels vliegtuig valt de trein aan en Gerrit Pieter van Arkel wordt daarbij gedood op de jonge leeftijd van dertig jaar. Nog geen jaar heeft hij kunnen werken in zijn kerkgemeenschap. Zondag 6 augustus wordt tijdens de kerkdienst verteld wat er is gebeurd en er gaat een schok door de kerkgangers.

Zijn lichaam wordt vervoerd van Oldebroek naar Noord-Scharwoude waar hij wordt begraven. Zijn weduwe doet een beroep op het ingestelde Herstelfonds om al die kosten terug te krijgen.

Zo is zijn vrouw met 27 jaar opeens weduwe en komt in een compleet andere situatie terecht. Zij had de positie van “de vrouw van de dominee” met een goed inkomen en vrij wonen met gebruik van tuin. Haar weduwepensioen bedraagt nog niet de helft van dat inkomen en binnen een jaar na zijn overlijden verhuist zij ver buiten de gemeente. Net als haar man is ze geboren in Groningen. Toch heeft zij altijd contact gehouden met Noord-Scharwoude. Ondanks dat haar man maar elf maanden heeft mogen preken in deze gemeente, is toch een innige band ontstaan met Noord-Scharwoude. Trouw bezoekt zij elk jaar het graf. Na haar overlijden in 1999 is zij bij haar man begraven, op het kerkhof in Noord-Scharwoude aan de Kerklaan. Voor dertig jaar heeft zij een goede verzorging van hun laatste rustplaats geregeld.