

Dirk Augustijn

*12 april 1924, Den Helder
† 8 september 1942, Alkmaar*



Geëvacueerd uit Den Helder

Door tal van bombardementen van de Geallieerden op Den Helder zijn veel burgers geëvacueerd en neergestreken in andere plaatsen. Langedijk heeft ook honderden mensen uit Den Helder opgevangen en zo is het gezin Augustijn in Oudkarspel beland. In dat gezin is Dirk Augustijn in 1942 nog maar net achttien jaar en toch moet hij al naar Duitsland voor de arbeidsinzet. Werken is hij wel gewend, dat deed hij net als zijn vader al op de Rijkswerf in Den Helder. Hij ziet wel wat voor werk ze voor hem hebben daar in Duitsland.

Binnen drie maanden uitgeput

In Duitsland ziet dat werken er compleet anders uit dan in Den Helder! Het is zwaar werk, het eten is slecht en Dirk raakt ondervoed en tenslotte ziek. Zijn conditie wordt zo slecht, dat zijn kameraden hem naar huis willen sturen. Ze zien dat die jongen het gewoon niet redt. Nu wil iedereen altijd naar huis, met soms de meest rare smoesjes, maar dat Dirk zich echt niet aanstelt is zelfs voor zijn superieuren overduidelijk. Strompelend komt hij in september 1942 in Oudkarspel aan en staat opeens thuis voor de deur. Hij is maar drie maanden in Duitsland geweest en toch helemaal uitgeput. De familie vermoedt dat hij naast de slechte omstandigheden ook enorme heimwee heeft gehad in Duitsland. Hij wordt naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht waar hij vijf dagen later overlijdt op 8 september 1942. Hij wordt begraven in Oudkarspel, na de oorlog laat de familie hem herbegraven in Den Helder.